

dinsdag, 6 juni 2017

Na de mooie zomerse dagen zouden we bijna vergeten hoe koud het was op 4 mei. De zangertjes van Volendam zongen, tijdens de dodenherdenking. Eerst was er een herdenkingsbijeenkomst in de Mariakerk. Er waren toespraken van wethouder Gina Sombroek, Carlo Molenaar van Amnesty International Volendam en er werden gedichten voorgelezen door leerlingen van het Don Bosco college, de Kennedyschool en de Spinnmolen. Het koor zong de prachtige nummers: One Voice, The Rhythm of life en You'll never walk alone. Dit laatste nummer werd hier voor het eerst voor publiek ten gehore gebracht. Na afloop was er een stille tocht naar het Pellersplein waar ook het Fanfarecorps Wilhelmina stond die "The Last Post" ten gehore bracht. Vervolgens was er 2 minuten stilte, een toespraak door burgemeester Sievers en zong het koor enkele coupletten van het Wilhelmus.



Een foto uit de oude doos; In 2011 kwamen De Zangertjes van Volendam tijdens een optreden in Enkhuizen tegen. Toen waren het nog gewoon Lisa, Amy en Shelly. Deze meiden hebben ook een hele groei doorgemaakt. Op 13 mei stonden ze namens Nederland op het Eurovisiesongfestival.

De hele week wordt er door vrijwilligers oud papier opgehaald. Van de zaterdag ploeg mochten we deze foto ontvangen. Elke zaterdag ochtend halen ze oud papier op bij de winkels van de Stient. En elk zaterdag ligt er een zakje met lekkere warme grillworst. Dat wordt zeer gewaardeerd door de krantenophalers dus ze vonden het leuk om dit even in de koorbriev te vermelden.



Dit jaar was de concertreis eind mei gepland, wederom in het HemelvaartswEEKEND. Met wat inspanningen lukte het de meesten om op woensdag 24 mei om 13.00 uur in de bus te zitten die vertrok vanaf de Seinpaal. Een aantal die vanwege school en werk niet meteen meekon sloot later aan. De weergoden waren het koor opnieuw goed gezind, met veel warmte voor de boeg was de aanbeveling een extra badlaken, veel korte broeken en zonnecrème mee te nemen.

Tot en met zondagmiddag 28 mei was de Nieuwe Erf in het Brabantse Diessen het terrein van De Zangertjes van Volendam. Veel leesplezier met dit mooie avontuur, met dank aan Sandra Bond.

Woensdag 24 mei

De bus vertrok om 13.15 uur. Na een ritje van bijna twee uur kwamen we aan bij een prachtige locatie. Wat ooit een varkenshouderij was geweest, is recentelijk omgebouwd tot een soort jeugd-/groepsverblijfhuis. Het heet 'de nieuwe erf'. Het weer was prachtig en zodra we de spullen hadden neergezet, zetten Jane en Marina de buitenspellen klaar. In groepjes speelden we de spellen met o.a. tufhappen, touwtje springen met een megalang touw, met zijn drieën op één lange ski, ballon aan voet stuktrappen, spijkertje slaan en pastagooien. Dit was alvast zeker geslaagd.

Het eten stond vervolgens op ons te wachten, verzorgd door de medewerkers van de accommodatie. Prima eten! Ons toetje gingen we in het dorp halen. Daar werden we gebracht door de boer, die trok ons daarheen met een grote tractor. De mannen gingen nog voetbal kijken en moe maar voldaan zochten de kleinsten hun bedje op. Een aantal 'gekken' gingen rond middernacht nog volleyballen, maar het was toch echt te donker 😊.



Donderdag 25 mei

Om 8 uur stond er ontbijt voor ons klaar. Na te hebben gerepeteerd gingen we in de rij voor een fiets. Deze fietsenmeneer was wel hééééél zuinig op zijn fietsen dus we moesten er hééééél voorzichtig mee zijn. Annie en Cees reden voorop en zijn maar 1x fout gefietst. Al met al hebben we toch ongeveer dertig kilometer gefietst die dag. Onderweg kwamen we een speeltuintje tegen waar we onze lunchpakketjes hebben opgegeten. Later kregen we nog een ijsje. Een tussenstop was er bij de 'flaestoren' waarbij de durfallen naar boven mochten en genoten van een prachtig uitzicht. De toren was een meter of 25 hoog.

Rond half 5 waren we weer bij ons huis en hadden er velen een zeer gat van de zadels op de fietsen. Alles stond al klaar voor de barbecue, Harry en Barbara hebben goed gebraden en iedereen zat daarna vol.

Stephan en Dylan zorgden vanavond voor de spelletjes. Met groepjes van acht personen kregen we vier opdrachten, waaronder levend zeeslag, rare plaatjes raden, twister en woorden neerzetten met letters op je buik en rug. Het was erg leuk en iedereen wilde graag winnen met z'n team. Erna douchen of volleyballen of een spelletje 30 seconds. Nog een ouwehoertje hier en daar en dan slapen. Een prachtige dag.



Vrijdag 26 mei

Na het ontbijt werd er wederom gerepeteerd aan het nieuwe lied 'Man in the mirror'. Het zit er echt al goed in. Daarna gingen we op onze fietsen (met zadels die we nooit meer zullen vergeten) op weg naar safaripark Beekse Bergen. Na ongeveer 40 minuten fietsen waren we er. De groep werd opgesplitst en we stapten in een heerlijk verkoelde bus ..(o, nee..niet 😊) waar we uitleg kregen over de dieren. We weten nu precies hoeveel keer een mannetjesleeuw het doet per dag. En geloof me...daar wil je niet mee ruilen.

In de middag kregen we een lunch aangeboden van Broeder de Wijs. Een patatje met, snack en drinken. Beekse Bergen was leuk. Sommigen waren er nog nooit geweest, zelfs Bruin niet! Bij terugkomst konden we nog eventjes zonnebaden en daarna gingen we lekkere pasta en/of nasi met saté eten.

's Avonds was er een quiz georganiseerd door Dominique, Isa en Sandra. Die bestond uit verschillende delen, waaronder vragen over Edam/Volendam, een paar algemene vragen en er werden a capella, verschillende stukjes van liedjes gezongen door de dames, die geraden moesten worden. Men vond het erg leuk.

En altijd gebeurt er natuurlijk wat; een aantal doerakken had 's nachts een zware tafel voor de pipo kar (waar Frank in sliep) gezet, zodat hij er niet uit kon. 's Morgens vroeg werd hij zachtjes en voorzichtig uit zijn kar geschud, en stonden er veel kinderen op hem te wachten om hem nat te gooien. In zwembroek stapte hij naar buiten en er was dikke (water)pret in de vroege ochtend.



Zaterdag 27 mei

O, o, o wat was het warm vandaag, nee nee we mogen niet klagen, maar pfff....

Tijdens de repetitie is er weer begonnen aan een nieuw lied "Ain't no mountain high enough". Daarna gingen we opnieuw op onze fiets op weg naar het zwembad. Het was intussen echt warm geworden dus een verfrissende duik was geen overbodige luxe. Tevens beseften we wat voor mooi zwembad en slobbeland wij zelf eigenlijk hebben in Volendam. Rond drie uur gingen we verzamelen om terug te fietsen. Onderweg kregen we nog een heerlijk ijsje. Weer terug gekomen gingen we vroeg eten omdat vanavond de bonte avond was. Patat met kroket of frikandel of kipcorn, sla en broccoli. Alles op.

En toen begon ie...

Gepresenteerd door Michelle waren er 14 optredens door volwassenen en kinderen. Sommigen waren erg zenuwachtig en sommigen helemaal niet. Het was een hele mooie avond met leuke, grappige en goeie optredens. Jacco heeft er veel werk van gemaakt en dat uitte zich in een hele leuk en erge gezellige avond voor jong en oud.



Zondag 28 mei

Yes...uitslapen! Tot half 9 dan. Om 9 uur ontbijt, daarna spullen inpakken en om 10 uur stond er een speurtocht op de planning, gemaakt door Edwin, Annie en René. In groepjes van 8 personen gingen we op weg. De temperatuur was iets gezakt na de onweersbui van eerder die ochtend. De tocht duurde ongeveer 2 uur. Hij was best moeilijk in het begin en meerdere groepen liepen verkeerd. Maar desalniettemin zat hij goed in elkaar, petje af voor de makers ervan.

Na de lunch, soep met worst en brood, gingen we weer op weg naar Volendam. Net voordat we in Monnickendam waren was er vlak voor ons een ongeluk gebeurd dus stonden we stil. Dat heeft gelukkig maar drie kwartier geduurd, er was nog enige consternatie omdat een mevrouw heel nodig moest poepen en zij deed dat in de berm waar iedereen kon meekijken.

Al met al was het een geweldige reis waar we nog lang over kunnen napraten.

Tot volgend jaar..... (nu eerst een tijdje bijslapen.)

Sandra



Tijdens de koorreis mochten we weer genieten van het heerlijke fruit wat Rijkenberg voor het koor beschikbaar heeft gesteld. Ze hebben er wederom van gesmuld, alles schoon op. Langs deze weg willen we Rijkenberg hartelijk danken voor deze sponsoring.

Op woensdagmiddag 3 mei was het jaarlijkse uitje van de Benjamins en Aspiranten, een supergezellige middag die plaatsvond in het Fort Edam. De kinderen kregen een rondleiding over de geschiedenis van het fort en mochten met het flessenkanon schieten. Na alle inspanning kregen de kinderen een spek en een bekertje ranja aangeboden en daarna mochten ze nog even een korte speurtocht doen. Als afscheid hebben ze nog 3 liedjes gezongen voor de vrijwilligers daar. Terug in het koorhuis kregen ze patat met een snack, een bijdrage van Roma (foe) snackbar. En de kleintjes gingen niet met lege handen naar huis maar met een zakje snoep en een waterschieter, wat een mooie middag.



Agenda voor de komende weken

- dinsdag-, donderdag- en vrijdagrepetitie om 18.30 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- woensdagavond extra voor koorleden 19.00 uur
- vrijdag 23 juni optreden met Praags Kinderkoor te Edam 19.30 uur, onder voorbehoud.
- zaterdag 24 juni Mis Vincentiuskerk 19.00 uur
- donateursweek 3 t/m 7 juli
- zaterdag 15 juli afsluitfeest koorjaar