

Maandag, 30 maart 2015

7^{DE} ZANGERTJES VAN VOLENDAM

We zingen regelmatig de Missa Laudate pueri van Kees Bornewasser. De jongsten onder ons weten waarschijnlijk niet wie dat is. Een foto van Kees Bornewasser hangt boven de tafel, naast die van meester Evert Beumer, de oprichter van het koor, en pater Cor van de Peet, vroeger organist van het koor. Ook Kees Bornewasser is organist geweest van het koor. Hij nam in 2008 afscheid. Kees Bornewasser en meester Beumer ontmoetten elkaar voor het eerst in 1965 in Lourdes toen het koor zijn eerste reis naar Lourdes maakte. Sindsdien begeleidde Kees het koor, viel hij in voor meester Beumer als deze verhinderd was, en stond hij het koor overigens met raad en daad bij. Bij zijn afscheid is hij tot erelid benoemd!

Kees Bornewasser is in 1925 geboren in Voerst in Gelderland. Hij kent een indrukwekkende staat van dienst. Hij was namelijk niet alleen organist (sinds 1948), maar ook dirigent, onder meer bij de koorschool Haarlem. Daarnaast was hij leraar aan het conservatorium. Verder is hij jarenlang landelijk voorzitter geweest van de katholieke dirigenten- en organistenvereniging.



Dit jaar viert Kees Bornewasser zijn 90^{ste} verjaardag.



Eindelijk lente, eitjes, lammetjes, narcissen; het wordt Pasen !

Het paasfeest is het belangrijkste Christelijke feest. Er wordt gevierd dat Jezus uit de dood is opgestaan. Over het "paasei" is een theorie dat het ei de steen symboliseert die het graf van Jezus afsloot. "Paasbest" is een katholiek gebruik, waarbij men nieuwe kleren aandoet. Niet alleen het innerlijk maar ook het uiterlijk wordt in het nieuw gestoken. Ook priesters hebben tijdens de paasmis hun paasbeste kleding aan. De voorgeschreven kleur voor Pasen is wit, de kleur van de vreugde, reinheid en onschuld.

Wij wensen iedereen een vrolijk Pasen!

Het Dirigeerstokje

Michelle Schilder heeft het stokje van Kyra gekregen. Zij stelde de vraag: *Wat vind jij zo leuk aan koor?* Ik vind alles leuk op koor, de optredens, gezellig samen zingen. *Hoe lang zit je al op koor?* Sinds 2011, ik ben er een tijdje af geweest maar ben er volgens mij vier jaar nu. *Wat doe je doordeweeks?* Meestal samen met vriendinnen wat leuks doen. *Wat is je favoriete muziek?* Popmuziek vind ik het leukst. *Wat zou je nog een keer willen doen met koor?* Optreden in de PX. Aan wie geef je het stokje door: *Aan Jane Snoek met de vraag: Wat zijn jouw lievelingsliedjes van het koor?*

Vrijdagavond 1 mei is het vertrek voor de concertreis naar Praag. Het vakantiecomité is nog bezig met de nodige voorbereidingen maar ook het koor dient zich nu klaar te gaan maken voor een prachtige ervaring naar de hoofdstad van Tsjechië. Zet alvast in je agenda! Woensdag 8 april om 18.30 uur is in het koorhuis de informatiebijeenkomst van de reis voor iedereen die meegaat (en de ouders). Aansluitend wil het vakantiecomité nog even om de tafel met de volwassenen die meegaan om te overleggen over de taakverdeling en het leiding geven. De praktische zaken voor nu alvast kort op een rijtje:

- Je dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of ID-kaart.
- Als je een doorlopende reisverzekering hebt dien je een polisblad/pasje mee te nemen. Heb je geen doorlopende reisverzekering dan dien je **zelf** voor een incidentele reisverzekering voor de periode van 1 mei tot en met 9 mei 2015 te zorgen.
- Je dient in het bezit te zijn van een zorgverzekeringspasje (EHIC).
- De restantbetaling van de concertreis dient voor 17 april aanstaande te zijn betaald. De kruisjeslijst hangt inmiddels in het koorhuis.
- Denk alvast na over de bonte avond en start met repeteren.



Voor de concertreis zijn extra repetities ingelast. Het is de bedoeling dat de koorleden die meegaan naar Praag aanwezig zijn. Vooral de altpartij is onderbezet, dus in deze extra uurtjes moet worden gekeken of het programma haalbaar is. Bornewasser zei altijd volgens Frank, die ook nog les van hem heeft gehad: "niet het vele is goed, maar het goede is veel!"

Bij verhindering graag afmelden bij Willemijn Veerman. Het gaat hierbij tot nu om de volgende data:

Donderdag 16 april 19:00 - 20:00 uur

Donderdag 23 april 19:00 - 20:00 uur

Donderdag 30 april 19:00 - 20:00 uur

Dit betekent dat de "normale" donderdag repetitie van Juliette in deze weken naar de woensdag gaat van 18.30- 19.30 uur. Aangezien we ook nog een aantal andere optredens hebben is het belangrijk om deze niet over te slaan maar gewoon gezellig te komen repeteren. Het gaat hierbij dus om woensdag 15, 22 en 29 april.

Agenda voor de komende weken

- donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur, dinsdag om 18.45 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- zaterdag 4 april Paaswake Vincentiuskerk 19.30 uur
- zondag 12 april Pieperrace Volendam
- donderdag 16 april extra Praagrepetitie 19.00 uur, de normale repetitie van Juliette verschuift dan naar woensdag 15 april om 18.30 uur
- zaterdag 18 april mis Mariakerk 19.00 uur

Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis