

Maandag, 30 september 2013

Zingen bij het koor is topsport. Als je je stem goed ontwikkelt dan kan je hier vele kanten mee op. Bij De Zangertjes leren we een goed stemgebruik aan. Daarnaast leer je noten lezen en, heel belangrijk binnen het koor, meerstemmig zingen (wat veel grote solo artiesten dus niet kunnen).

Daarnaast wordt binnen het koor het bespelen van instrumenten zeer gestimuleerd. Het koor kan zich dan ook een ware kweekvijver voor talent noemen. Met namen uit het verleden als Piet Keizer, Jan Mühren, Jan Hoogland en ook top 40 artiesten van nu als Jan Smit en Jaap Kwakman. Maar ook nu komen er vanuit de koorleden steeds nieuwe initiatieven; Dandelion met Paul Bond en Joey Karregat. En wat te denken van Kyra Tol die bezig is om een bandje van de grond krijgen.

Zo zie je maar wat je allemaal kan bereiken met een goede stem als basis. Bovenal is zingen gewoon leuk.

Er zijn koorleden die bijvoorbeeld bij hun verjaardag of een andere gelegenheid willen trakteren. Overigens is dit niet verplicht. Veelal gebeurt dit op vrijdag na de koorrepetitie. Jane Snoek regelt dat we geen overdaad krijgen aan al dit lekkers. Als je wilt uitdelen neem dan eerst even contact op met Jane. Haar email adres is janesnoek2001@hotmail.com. Zij zal kijken wanneer de traktatie het beste uitkomt.



Bij de Benjamins en Aspiranten is het verstandig om te overleggen met juf Barbara of juf Marian.



Altijd leuk, een foto uit de oude doos.

Deze is van het 40 jarig priesterjubileum van Pater Koning te Stompwijk, 8 mei 1966.

Wist u dat deze foto op de website staat? En dat u hier nog veel meer leuke foto's en filmpjes kunt vinden? Ook veel documenten staan er op. Velen zullen dit wel herkennen.

Kijk eens op www.zangertjesvanvolendam.nl

Dinsdag 10 september waren de Benjamins en Aspiranten op televisie te zien in het programma "Geloven op 2". In dit programma ging men op zoek naar de oorsprong van de palingsound. Arnold Mühren vertelde dat men hiervoor bij De Zangertjes van Volendam in de Meerstraat moest zijn, waar Jan Smit ook is begonnen met zingen. Bijna aan het einde van de aflevering waren beelden te zien van het koor tijdens de repetitie op de woensdagmiddag. Het is terug te zien op www.uitzendinggemist.nl

Ook is er op Youtube een filmpje te zien waar alleen het stukje van Arnold Mühren en van het koor zijn uitgelicht. Via facebook wordt dit rondgestuurd. Kinderen van 4 tot en met 8 jaar zijn van harte welkom op woensdagmiddag 14.00 tot 15.00 uur om een repetitie bij te wonen.

Woensdag 16 oktober gaan de Benjamins en Aspiranten weer herfst knutselen. Dit zal zijn tijdens de normale repetitie tijden van 14.00 tot 15.00 uur. Het is handig als de kinderen iets aantrekken dat vies mag worden, dus geen nieuwe kleding. De reden dat we gaan knutselen is dat we er na de herfstvakantie volop tegenaan gaan met ons kerstrepertoire. Er is dan geen tijd meer voor "fun". Er moeten veel liedjes worden ingestudeerd dus het is fijn als de kinderen zoveel mogelijk op de repetitie komen! Gelukkig komt Sinterklaas ook nog in het land voor wie we af en toe een liedje mogen zingen als afwisseling op het kerstrepertoire!



Frank doet de Hoelahoep warming up met de Benjamins, dat is goed voor je stem.

De Aspiranten repeteren boven, elke les wordt gestart met stemoefeningen.



Agenda voor de komende week

- dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- zaterdag 5 oktober mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur